

De mellemstore byer kan redde udkantsdanmark

I disse dage kan man høre mange meninger om, hvad der skal til for at redde udkantsområderne i Danmark. Ulla Tørnæs mener eksempelvis, at der skal være et obligatorisk udkantstjek af alle lovforslag. På den måde kan man finde ud af, hvad lovforslagene vil betyde for udkantsområderne, og det mener hun, vil få politikerne på Christiansborg til at tage hensyn til de udsatte områder. Hendes forslag støttes af en række partier.

Mens debatten kører i højeste gear sidder en styregruppe, bestående af REG LAB medlemmer, med en vigtig brik til forståelsen af, hvad der kan være med til at skabe vækst i udkantsområderne. Styregruppen sidder for bordenden i et projekt, hvor Copenhagen Economics er ved at gennemføre en række vækstanalyser på i alt 25 mellemstore byer.

Analyserne viser, at de mellemstore byer er rige. Knap en tredjedel af Danmarks befolkning bor i en af de 25 mellemstore byer, og deres erhvervsindkomster er højere end i de store byer uden for København. En stor del af landets samlede velstandsfremgang kan således tilskrives væksten i landets mellemstore byer.

Grænsen mellem by og land ophæves

Dykker man lidt mere ned i tallene ser man noget interessant. Det viser sig nemlig, at der er overraskende små forskelle i indkomstforholdene for de beskæftigede, der bor i bykernen og de beskæftigede, der bor i kommunens opland.

Faktisk er der lige så mange kommuner, hvor byen ligger lidt over oplandet målt på indkomst per beskæftiget, som byer hvor det er oplandet, der har højest indkomst. Der er således ikke nogen systematisk sammenhæng, hvor for eksempel byområdet altid trækker oplandet op.

Urbaniseringens ophør

En stor del af forklaringen på at indkomstniveauerne er så ens i byområderne og i byernes opland er, at folk er beskæftiget med samme typer erhvervsaktivitet. Det vil sige, at tidligere tiders opdeling i byerhverv og land-erhverv er opløst. I dag er det sådan, at mange byerhverv udføres af folk, der bor i oplandet og ofte har deres arbejdssted i bykernen.

Urbaniseringens ophør betyder, at de mellemstore byer spiller en direkte rolle i forbindelse med at skabe vækst i oplandet. Og omvendt, hvis byer som Slagelse ikke lykkes med at skabe velstand og arbejdspladser, så får det en konsekvens for eksempelvis Skælskør.

Opskriften på at redde opland og udkantsområder hænger derfor sammen med en styrkelse af væksten i de mellemstore byer.

Den samlede analyse forventes færdig medio 2010. Inden da vil styregruppen have fokus på at identificere de erhverv, der skaber væksten i de mellemstore byer. Derudover vil styregruppen ved hjælp af udvalgte danske og udenlandske cases undersøge, hvordan man kan øge væksten endnu mere inden for disse erhverv.

Projektet gennemføres i samarbejde med:

- Viborg Kommune
- Silkeborg Kommune
- Herning Kommune
- Holstebro Kommune
- Helsingør Kommune
- Køge Kommune
- Hillerød Kommune
- Region Sjælland
- Region Midtjylland
- KL
- Danske Regioner
- Erhvervs- og Byggestyrelsen

Det Kommunale Momsfond yder tilskud til projektet.